

Η ελληνική επανάσταση κάτω απ' το φώς του ήλιου



Ο καθένας από εμάς μέσω του διαδικτύου μπορεί να λέει ότι θέλει, όπως το θέλει, για όποιο και όποτε το θέλει. Αυτό είναι το εύκολο και το συνηθισμένο.

Δεύτερον, παρατηρούνται τόσο έντονα πλέον φαινόμενα παραχάραξης και της νεότερης μας ιστορίας από τους δήθεν ειδικούς, ώστε υφιστάμεθα πλέον μαζικά, μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε, μια προπαγάνδα που είναι γιγαντιαία.

Ως εκ τούτου, θεώρησα χρέος μου να κάνω έναν "ευλογημένο κόπο" για λογαριασμό της σελίδας του erimitic (facebook/instagram/youtube) και να συγκεντρώσω απαντήσεις γύρω από 7 μύθους που σχετίζονται με την περίοδο της ελληνικής επανάστασης, που διαδίδονται αστήρικτα στις μέρες μας.

Οι απαντήσεις που συνέλεξα είτε δόθηκαν από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, είτε μέσω αδιάσειστων αποδείξεων, είτε ακόμη και μέσω της σύγχρονης επιστημονικής κοινότητας όπως στον νούμερο 1 μύθο.

ΜΥΘΟΣ νούμερο 1: "Σύμφωνα με τον ιστορικό Φαλμεράουερ, σε έρευνα του στον γεωγραφικό χώρο της Πελοποννήσου και της Αττικής μετά την απελευθέρωση, έχουμε το συμπέρασμα στα χέρια μας ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι πλέον σλαβικής καταγωγής, "χωρίς ίχνος αρχαίου ελληνικού αίματος στις φλέβες τους. Όσοι θεωρούν ότι έχουμε το ίδιο DNA με τους αρχαίους Έλληνες, είναι μόνο άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε κάποιον νεοναζιστικό χώρο." (Σ.σ.: ναι, ειπώθηκε κι αυτό, προσφάτως).

Εδώ για την οικονομία του χώρου, προσπερνάω πολλά πράγματα και αναθέτω να δώσει απάντηση η έρευνα διεθνούς ομάδας επιστημόνων (με ερευνητές από ιδρύματα σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Λίβανο), με τίτλο «Genetics of the peloponnesean populations and the theory of extinction of the medieval peloponnesean Greeks» (Η γενετική των πελοποννησιακών πληθυσμών και η θεωρία της εξαφάνισης των μεσαιωνικών Πελοποννήσιων Ελλήνων), η οποία βασίστηκε σε μελέτες DNA. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο European journal of human Genetics.

Ας δούμε τι βρήκε: "Οι Πελοποννήσιοι διαφέρουν ξεκάθαρα από τους πληθυσμούς της "πατρίδας" των Σλάβων και μοιάζουν πολύ με τους Σικελούς και τους Ιταλούς. Χρησιμοποιώντας μια νέα μέθοδο... διαπιστώσαμε ότι η σλαβική καταγωγή πελοποννησιακών πληθυσμιακών υποσυνόλων κυμαίνεται από 0,2% μέχρι 14,4%. Τα πληθυσμιακά υποσύνολα που ο Φαλμεράουερ θεωρούσε ότι είναι σλαβικής ή μεσανατολικής προέλευσης δεν έχουν τέτοιες καταγωγές (...) Επίσης, αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η Σικελία και η Κάτω Ιταλία αποτελούσαν την επικράτεια που έμεινε στην ιστορία ως «Μεγάλη Ελλάδα» (Magna Grecia), δηλαδή τις πανάρχαιες ελληνικές αποικίες στη Σικελία και τη νότια Ιταλία, με ιστορία αιώνων." Βλέπουμε ξεκάθαρα λοιπόν, δια μέσου της επιστήμης ότι η ανάλυση του DNA επιβεβαιώνει την ιστορική συνέχεια της περιοχής και αποτυπώνει τη σύνδεση της με τους πανάρχαιους εποίκισμούς. Θεωρώ πως σκοπίμως αποκρύπτουν την αλήθεια της επιστήμης οι συγκεκριμένοι "ιστορικοί - αναλυτές" για "δικούς τους λόγους" και περνώντας στον επόμενο μύθο να πω ότι τα παραπάνω στοιχεία τα συνέλεξα από το huffingtonpost .gr

Μύθος νούμερο 2: Ο πατριάρχης Κων/πόλεως Γρηγόριος ο Ε' ήταν αντίθετος με την επανάσταση και έτσι βλέπουμε τη στάση της Εκκλησίας όπου δεν ήθελε να χάσει τα προνόμια της. Έκανε το λάθος όμως ο Σουλτάνος να προβεί σε απαγχονισμούς τόσο του ίδιου του Πατριάρχη όσο και υπολοίπων Ιερέων και έτσι οι υπόλοιποι "αναγκαστικά πλέον αλλάξανε στρατόπεδο".

Πρόκειται για μία κακοήθεια, το λιγότερο, να προσβάλλεις τη μνήμη ενός ανθρώπου όπου πιεζόμενος από τον Σουλτάνο, εκεί "στο στόμα του λύκου" και θέλοντας ο ίδιος να προστατέψει τις χιλιάδες των Ρωμιών της Πόλης από τη μαζική σφαγή να τον αποκαλείς προδότη. Και ειδικά αν εξετάσει κανείς "τα έργα και τις ημέρες" όσων τη διατυπώνουν. Αν δεν ήταν προπαγανδιστική αυτή η διατύπωση θα την χαρακτήριζα απλά ως καφενεϊακή. Τούρκοι ιστορικοί έχουν στα χέρια τους επιστολές όπου πιστοποιούν την σχέση του Γρηγορίου του Ε' με τους επαναστατημένους σπληρχηγούς. Υπάρχουν πηγές για διασυνδέσεις του με τη Φιλική Εταιρεία και τελικώς θα παραθέσω ένα μικρό απόσπασμα από επιστολή του, με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 1820, προς τον Επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα, που έπεσε μαχόμενος με τον Αθανάσιο Διάκο στον Σπερχειό. Γράφει χαρακτηριστικά ο Γρηγόριος ο Ε': «Κρυφά υπεραστίζου, φανερώ δε άγνοιαν υποκρίνου. Ιδία πράυνον τον Βεζύρην λόγοις και υποσχέσεσιν, αλλά μη παραδοθήτω εις λέοντος στόμα» (βλ. Δ. Παπαδήμου, «Ησαΐας, ο Επίσκοπος Σαλώνων και η Μονή του Οσίου Λουκά», Αθήνα 1969, σ. 26). (Πηγή: ikivotos .gr)

Η επιστολή διασώζεται ολόκληρη.

Σύμφωνα με τον Δεσποτόπουλο Αλέξανδρο (1977), «Η Επανάσταση στη Μολδοβλαχία», πηγή: Wikipedia, υπάρχει επιστολή σχετική του ίδιου του Υψηλάντη προς τον Κολοκοτρώνη η οποία αναφέρει: «ο μεν Πατριάρχης βιαζόμενος παρά της Πόρτας σας στέλλει αφοριστικά και εξάρχους παρακινώντας σας να ενωθήτε με την Πόρτα, εσείς όμως να τα θεωρείτε ταύτα ως άκυρα, καθότι γίνονται με βία και δυναστείαν και άνευ θελήσεως του πατριάρχου».

Ο Πατριάρχης βρήκε μαρτυρικό θάνατο, διασώζεται επίσης η άρνηση του να "το σκάσει" όταν τον προέτρεψαν για αυτό, σύμφωνα με τον Γεώργιο Τερτετσή. Αυτό το βρίσκει κανείς εύκολα στο διαδίκτυο, για την οικονομία του χώρου επισυνάπτω μονάχα την αρχή: "Μη με προτρέπετε εις φυγήν, μάχαιρα θα διέλθη τας ρύμας της Κωνσταντινουπόλεως και των λοιπών πόλεων των χριστιανικών επαρχιών..."

Ο "προδότης" προτίμησε να κάτσει να τον κρεμάσουν λοιπόν και μακάρι να ήταν σαν κι αυτόν όλοι οι προδότες του Γένους μας.

Ακόμη και να ξεχάσουμε όλα τα παραπάνω και μείνουμε με την αμφιβολία, πώς μπορούμε έτσι αβίαστα να ξεσκίζουμε τη μνήμη ενός ανθρώπου, του οποίου πρώτα ξεσκίστηκε η ίδια του η σάρκα απ' τους Οθωμανούς, ορμώνοντι μονάχα απ' την "αμφιβολία"; Κι από τον καναπέ μας μάλιστα, μπροστά από μία plasma;

Τόσο πια πατριώτες είναι όσοι τα διαδίδουνε όλα αυτά, ώστε φλεγονται γύρω απ' την "προδοσία"; Νομίζω εδώ γελάμε.

Η μνήμη του ως Άγιου Μάρτυρα τιμάται στις 10 Απριλίου.



Μύθος νούμερο 3: "Ο χορός του Ζαλόγγου δεν υπήρξε ποτέ και αποτελεί μια φαντασίωση εθνικιστική".

Εδώ πραγματικά αποκαλύπτεται η κακοήθεια ορισμένων. Παρότι ο συγκεκριμένος μύθος έχει ειπωθεί τα τελευταία χρόνια και από επίσημα χείλη. Ο παραπάνω ισχυρισμός δεν πατάει επάνω σε κανένα απτό στοιχείο όσο και αν έψαξα. Το αστείο είναι ότι υπήρξε μάλιστα και κάποιος που ισχυρίστηκε μέχρι και πως τελικά μπορεί στο Ζάλογγο να έπεσαν οι μάνες με τα μωρά τους στο κενό τελικώς, αλλά δεν... χόρεψαν... (!) Το βασικό στοιχείο δηλαδή θεωρείται ο χορός αν αντιλαμβάνομαι σωστά, όπου βέβαια συμπεριλαμβάνεται και αυτός στην ηρωική πτώση εκείνη, στις καταγραφές τουλάχιστον 4 ξένων ιστορικών και περιηγητών, κάποιων Ελλήνων μεταξύ των οποίων και ο σπουδαίος Ηπειρώτης λόγιος Ιωάννης Λαμπρίδης ο οποίος το επιβεβαιώνει, όταν μεταξύ άλλων συνομίλησε και με την αδερφή του Μάρκου Μπότσαρη, κάνοντας και «επιτόπιες έρευνες» στην Καμαρίνα, την οποία επισκέφτηκε πολλές φορές, αφού χρειάστηκε να περπατήσει 11 ώρες από τα Γιάννενα, γράφει στα «Ηπειρωτικά Μελετήματα» (1890).

Επέλεξα ωστόσο δύο γραπτές μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων. Η πρώτη: " Η συγκεκριμένη μαρτυρία για το Χορό του Ζαλόγγου προέρχεται από τον αξιωματικό του Αλή πασά, Σουλεϊμάν αγά, αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού. Το αφηγήθηκε στον εξισλαμισμένο γάλλο μισθοφόρο Ιμπραήμ Μανσούρ Εφέντι, ο οποίος τη συμπεριέλαβε σε βιβλίο του που κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1828 με τις αναμνήσεις του από την Αυλή του Αλή Πασά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, οι γυναίκες "πιάστηκαν από τα χέρια κι άρχισαν ένα χορό, που τα βήματά του τα κινούσε ένας ασυνήθιστος ηρωισμός και οι αγωνία του θανάτου τόνιζε το ρυθμό του...

Στο τέλος των επωδών, οι γυναίκες βγάζουν μία διαπεραστική και μακρόσυρτη κραυγή, που ο αντίλαλός της σβήνει στο βάθος ενός τρομακτικού γκρεμού, όπου ρίχνονται μαζί με όλα τα παιδιά τους".

Η δεύτερη: " Η θεία Βαρσάμω, θεία του Γιάννη Βλαχογιάννη, η μόνη Σουλιώτισσα που επέζησε τα μαρτυράει και τα μολογεί, πώς γράφτηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1803 ο χορός του Ζαλόγγου: «Οι άλλες πιάσαμε την κορφή, και άμα ζύγωσαν οι Τούρκοι δώσαμε τα χέρια και πηδήσαμε... Και σύ πως ξέφυγες το θάνατο; Έπεσα πάνω στ' άλλα κορμιά... κορίτσι πράμα και λιγώσωμη...μ' ήραν οι Τούρκοι και με πήραν. Ύστερα λευτερώθηκα. Εξήντα χρόνια πέρασαν... και ζώ» ("ΜΝΗΜΗ ΣΟΥΛΙΟΥ" Β. Κραψίτη). (Οι πηγές μου: protothema .gr, mytikaspres .blogspot .com, veteranos .gr) και περιμένω επί ματαίω να δω οποιαδήποτε άλλα ιστορικά ντοκουμέντα όπου αποδεικνύουν το "ψεύδος" του συμβάντος.

Μύθος νούμερο 4: "Η ελληνική επανάσταση στην ουσία μπορούμε να πούμε πως ήταν μια ταξική, κοινωνική επανάσταση..."

...και εδώ γελάμε με την παραπάνω δήλωση. Ας προσπεράσω το κλασικό: "για του Χριστού την Πίστη την Αγία και για της πατρίδος την ελευθερία". Ας προσπεράσω ένα σωρό άλλα ντοκουμέντα και ας προσπεράσω και τη Διακήρυξη της Α' Εθνοσυνέλευσης της Επιδάουρου στις 15/1/1822 : "Ο κατά των Τούρκων πόλεμος ημών, είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός..." κλπ κλπ και ας ζητήσω να απαντήσει επ' αυτού ο Αρχιστράτηγος ολόκληρης της ελληνικής επανάστασης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: "... Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει με καμμίαν απο όσας γίνονται την σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεών τους είναι εμφύλιος πόλεμος· ο εδικός μας πόλεμος ήτο πλέον δίκαιος, ήτον έθνος με άλλον έθνος". Πριν περάσω στον επόμενο μύθο θα ήθελα να παρακαλέσω όλους όσοι κόπτονται για το "δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού" να αναγνωρίσουν στον Θ. Κολοκοτρώνη καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος του έθνους όπου επαναστάτησε, το δικαίωμα να μην αυτοπροσδιορίζονται ως μπολσεβίκοι.



Μύθος νούμερο 5: " Οι Έλληνες δεν κακοπερνάγανε δα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Είχαν αξιώματα, τους αναγνωριζόταν το δικαίωμα της μόρφωσης και της ελεύθερης θρησκευτικής έκφρασης."

Πολλά τα ντοκουμέντα εδώ. Πάρα πολλά τα ντοκουμέντα εδώ που δείχνουν τα αντίθετα. Θα σταθώ σε τρία κείμενα.

Το πρώτο από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο που ήταν εκεί βεβαίως: "Ήτανε βέβαια απ' το Θεό γραμμένο να δράξομε τα άρματα μία μέρα και να χυθούμε κατεπάνω στους τυράννους μας, που τόσα χρόνια ανελεήμονα μας τυραγνεύουν. Τί τη θέλουμε, βρέ αδέλφια, τούτη την πολυπικραμένη τη ζωή, να ζούμε αποκάτω στη σκλαβιά και το σπαθί των Τούρκων ν' ακονιέται εις τα κεφάλια μας; Δέν τηράτε που τίποτα δεν μας απόμεινε; Οι εκκλησιές μας γινήκανε τζαμια και αχούρια των Τούρκων. Κανέννας δεν μπορεί να πει πως τάχα έχει τίποτα εδικό του, γιατί το ταχύ βρίσκεται φτωχός σα διακονιάρης στη στράτα. Οι φαμελιές μας και τα παιδιά μας είναι στα χέρια και στη διάκριση των Τούρκων. Τίποτα, αδέρφια, δε μας έμεινε. Δεν είναι πρόπον να σταυρώσουμε τα χέρια και να τηράμε τον ουρανό. Ο Θεός μας έδωσε χέρια, γνώση και νου. Ας ρωτήσουμε την καρδιά μας και ότι μας απανταχάινει, ας το βάλομεν γρήγορα σε πράξη και ας είμεθα, αδέρφια, βέβαιοι, πως ο Χριστός μας, ο πολυαγαπημένος, θα βάλει το χέρι απάνω μας".

Οδυσσέας Ανδρούτσος

Το δεύτερο από τον Βρετανό ιστορικό Richard Glogg, με ειδικότητα σε θέματα ελληνικής ιστορίας: «οι διάφοροι ταπεινωτικοί όροι διαβίωσης για τους χριστιανούς, σε συνδυασμό με την ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΚΛΗΡΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ εκ μέρους των τοπικών οθωμανικών αρχών, μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατομική ή μαζική προσχώρηση στο Ισλάμ» (Πηγή: antibaro .gr)

Και το τρίτο από τον Αδαμάντιο Κοραή: "Μας αρπάζουσι από τους πατρικούς κόλπους και αυτά τα τέκνα, δια να τα κατηχώσιν εις την θρησκείαν του Μωάμεθ, ή να τα μεταχειρίζονται..." χρησιμοποιεί τη λέξη "μεταχειρίζονται" για να περιγράψει την παιδοφιλία, να σημειώσω εδώ, όπως ακόμη θίγεται και το επίσης "αμφισβητούμενο" ζήτημα των Γενίτσαρων. (Αδαμάντιος Κοραής, «Σάλπισμα Πολεμιστήριον», 1801, σελ. 15, πηγή : oodegr .com)

Μύθος νούμερο 6: " Η επανάσταση ενώ δεν ξεκίνησε από την Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου, η ημερομηνία αυτή επικράτησε αργότερα από το "ιερατείο" ώστε να συνδεθεί τεχνηέντως η ελευθερία του έθνους με την Ορθοδοξία, στην ουσία καπηλεύοντας το.

Εδώ νομίζω τα πράγματα κατά την ουσία τους είναι ξεκαθαρισμένα παρά το χασοτικό πλήθος των γεγονότων. Η 25η Μαρτίου είχε συμβολικά αρχικά επιλεχθεί από τους φιλικούς. (Μην ξεχνάμε ότι η ίδρυση της Φιλικής εταιρείας άλλωστε έλαβε χώρα στις 14/9, ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού πάλι για λόγους συμβολισμού).

Βρήκα σχετικά: "Ως ημέρα έναρξης της επανάστασης είχε οριστεί από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ως ευαγγελιζομένη την πολιτικήν λύτρωσιν του ελληνικού έθνους η 25η Μαρτίου, εορτή του Ευαγγελισμού για τους Ορθοδόξους. Οι συγκεντρωμένοι στη συνέλευση της Βοστίτσας πρόκριτοι της Πελοποννήσου εξέτασαν ως εναλλακτικές ημερομηνίες κήρυξης της Επανάστασης την 23 Απριλίου και την 21 Μαΐου, εορτές του Αγίου Γεωργίου και των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αντίστοιχα, σε περίπτωση που δεν είχαν πληροφορηθεί τις διαθέσεις της Ρωσίας, αλλά κατέληξαν στην 25η Μαρτίου, εκτός εάν λάμβαναν πρόσκληση μετάβασης στην Τριπολιτσά.

Μετά από πλήθος μικρών επαναστατικών επιτυχιών ο Παλαιών Πατρών Γερμανός φαίνεται ότι ανέλαβε και στρατιωτικά καθήκοντα χωρίς να παραμελήσει ουδέν των ιεραρχικών αυτού καθηκόντων και μπήκε στην Πάτρα είτε στις 25 Μαρτίου σύμφωνα με τον Αμβρόσιο Φραντζή, τον Πουκεβίλ και τον G. Finlay, είτε στις 22 Μαρτίου σύμφωνα με τον Αναστάσιο Γούδα και τον Σπ. Τρικούπη."

Το ότι ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες σε κάθε περιοχή οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν νωρίτερα αυτό είναι κάτι δεδομένο.

Εικάζεται ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός τη συγκεκριμένη ημερομηνία ήταν στην Πάτρα και ότι στην πλατεία Αγίου Γεωργίου όρκισε τους οπλαρχηγούς. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επιστολή του προς τους προξένους των Μεγάλων Δυνάμεων που βρίσκονταν στην πόλη,

στην οποία, αφού τόνιζε ότι «απεφασίσαμεν σταθερώς ή ν' αποθάνωμεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν», ζητούσε «την εύνοιαν και την προστασίαν» του κράτους τους. Η επιστολή είναι γνωστή και αδιαμφισβήτητη.

Συμπερασματικά: η επανάσταση πρακτικά ξεκίνησε νωρίτερα στις κατά τόπους περιοχές με όμως ΑΡΧΙΚΟ, κεντρικό ορισμό της στις 25/3. Είναι απόλυτα λογικό και προφανές το να θεωρείται επίσημα η μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σαν εναρκτήρια επισήμως ημέρα, ΟΧΙ γιατί το θέλανε "οι παπάδες" εκ των υστέρων και για δικούς τους λόγους όπως βλακωδώς αναπαράγεται, αλλά διότι έτσι ορίστηκε από την Φιλική Εταιρεία.

Η Φιλική Εταιρεία, όσο και αν στεναχωριούνται κάποιοι, είχε μια πίστη βαθιά προς την Ορθοδοξία. Το Φρόνημα του Π.Π. Γερμανού και ο ρόλος του είναι επίσης δεδομένα ιστορικώς, το Λάβαρο υπαρκτό και εγώ προσπαθώ να καταλάβω που είναι η ουσία σε όλο αυτό... (Πηγές:thebest .gr, mixanitouxronou .com)



Μύθος νούμερο 7: Η ύπαρξη του λεγομένου κρυφού σχολείου αποτελεί το μεγαλύτερο μύθευμα, αποτελεί προϊόν εθνικιστικού παραληρήματος και δεν έχει βρεθεί ποτέ το παραμικρό αποδεικτικό στοιχείο όπου να τεκμηριώνει την ύπαρξη του.

Εδώ να σας εκμυστηρευτώ ότι αυτού του είδους οι τοποθετήσεις γύρω απ' το συγκεκριμένο θέμα είναι οι "αγαπημένες" μου και αυτός είναι και ο λόγος που θέλησα να κλείσω την μικρή μου έρευνα με αυτό. Που θέλησα να το φυλάξω για το τέλος αν και αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο μύθο.

Πρώτα όμως θεωρώ σημαντικό να παραθέσω μερικές μαρτυρίες γύρω από τον ρόλο του Κλήρου στην επανάσταση.

Ξεκινάω:

"Την επανάστασιν εκίνησαν και ενεψύχωσαν οι κληρικοί... άνευ των οποίων ο λαός δέν ήθελε κινηθή...". Εμμανουήλ Ξάνθος.

"Οι Τούρκοι στην Αθήνα κάνουν τα πάντα για να συλλάβουν παπάδες, γιατί, όπως διαδίδεται, οι παπάδες είναι αρχηγοί των επαναστατών". Ντομένικο Οριγκόνο, πρόξενος Ολλανδίας.

"Τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια της απανάστασης μας. Ότι εκεί ήταν και οι τζεμπιχανέδες μας (πυριτιδαποθήκες) κι όλα τα αναγκαία του πολέμου' οτ' ήταν παράμερον και μυστήριο από τους Τούρκους. Και θυσίασαν οι καημένοι οι καλόγεροι και σκοτώθηκαν οι περισσότεροι εις τον αγώνα.

Και βρίζουν, οι πουλημένοι εις τους ξένους, και τους παπάδες μας, όπου τους ζυγίζουν άναντρους και απόλεμους. Εμείς τους παπάδες τους είχαμε μαζί εις κάθε μετερίζι, εις κάθε πόνον και δυστυχίαν. Όχι μόνον δια να βλογάνε τα όπλα τα ιερά, αλλά και αυτοί με ντουφέκι και γιαταγάνι, πολεμώντας ωςάν λεοντάρια. Ντροπή Έλληνες". Γιάννης Μακρυγιάννης.

Παρέλειψα πολλά, ελλείπει χώρου, όπως και τις δεκάδες αναφορές στον ηγετικό ρόλο άπειρων κληρικών ονομαστικά, τόσο στην επανάσταση του '21 όσο και σε παλαιότερα αποτυχημένα κινήματα και θα φτάσω στον Φώτιο Χρυσανθακόπουλο ή Φωτάκο, όπως ήταν πιο γνωστός. Υπασπιστής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη: «Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζαν δια την παιδείαν, η οποία εσυνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα και ολίγη αριθμητική ακανόνιστον. Εν ελλείπει δε διδασκάλου, ο ιερεύς εφρόντιζε περί τούτου". Θεωρητικά, υπήρχε το δικαίωμα της μόρφωσης στους υπόδουλους Έλληνες, όντως. Όμως στην πράξη αυτό ήταν σχετικό. Μαρτυρίες επ' αυτού άπειρες, διάλεξα μία: "Ο Γερμανός καθηγητής G. A. Noehden το 1820 αναφέροντας ότι το γνωστό σχολείο των Μηλεών Πηλίου κατόρθωνε να καλλιεργεί τα γράμματα γιατί «ήταν μακριά από το ζηλόφθονο μάτι του Τούρκου διοικητή και επιπλέον έχει διασφαλισθεί από τις επιβουλές του με ιδιαίτερα προνόμια και ασυλίες, που έχουν δοθεί στην πόλη από την κυβέρνηση»."(Noehden G. H. "On the instruction and Civilization, Western Education and Political Outcomes, σελ. 519, πηγή Wikipedia).

Γενικότερα περί θρησκευτικής ελευθερίας, αναφέρεται σχετικά ένας ιησουΐτης, ο Francois Richard, ο οποίος το 1650 απορούσε:

"Πολλές φορές απορώ πώς κατόρθωσε να επιβιώσει τόσο καιρό η χριστιανική πίστη στην Τουρκία και πώς υπάρχουν στην Ελλάδα 1.200.000 ορθόδοξοι. Και να σκεφτεί κανείς ότι ποτέ από την εποχή του Νέρωνα, του Δομητιανού και του Διοκλητιανού οι διωγμοί δεν ήταν τόσο σκληροί, όσο αυτοί που υποφέρει σήμερα η ανατολική Εκκλησία. [...] Και όμως, οι Έλληνες είναι ευτυχισμένοι που παραμένουν χριστιανοί". (Σιμόπουλος Κυριάκος, «Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα», τόμ. Α' (333-1700), 9η έκδ., Στάχυ, Αθήνα 1999 (c1970), σελ. 525.528)

(Πηγές: oodegr .com, ikivotos .gr ,users .uoa .gr)

Και σε αυτό το σημείο φτάνω στο "δια ταύτα":

Κάποιες σποραδικές μαρτυρίες υπάρχουν, λένε, αλλά όχι στοιχεία αδιάσειστα. Όμως ζητάμε αποδείξεις πάνω σε τί;

Προφανέστατα και δεν υπήρχαν "τίτλοι σπουδών, απολυτήρια, αποσυσιολόγια, εισαγωγικές εξετάσεις" κλπ... σωστά, δομημένο λειτουργικά κρυφό εκπαιδευτήριο με όρους σημερινούς, δεν αποδεικνύεται εάν όντως υπήρχε.

Όμως όταν ο πληθυσμός προσέφευγε στα κατά τόπους οικεία του μοναστήρια, εκεί όλο και κάποιος καλόγερος δεν του μάθαινε περί γλώσσας και αρχαίας ιστορίας;

Καταθέτω μια μαρτυρία: "Κατά την τουρκοκρατία γενικά συνέβη μια σημαντική υποχώρηση της παιδείας των Ελλήνων. Εστίες παιδείας διατηρήθηκαν κυρίως στα πλαίσια της Εκκλησίας και κυρίως των μοναστηριών, τα οποία περιγράφονται ως "καταφύγια" των λογίων και των γραμμάτων και "κευθμώνες [κρυψώνες] πολλών θησαυρών των αρχαίων προγόνων".(Ματθαίος Παρανίκας, "Σχεδίασμα",1867, σελ. 6, 7) κι επίσης το 1608 ο Γερμανός θεολόγος και διπλωμάτης στην Κωνσταντινούπολη Salomon Schweigger αναφέρει την ύπαρξη μικρών ελληνικών σχολείων όπου διδάσκουν καλόγεροι. (Ein newne Rayssbeschreibung, 1608, σελ 22, με κοινή μου πηγή στις δυο τελευταίες αναφορές τη Wikipedia).

Δεδομένου του εθνικού φρονήματος που διακατείχε την συντριπτική πλειοψηφία του Κλήρου λοιπόν, δεδομένης της σκληρότητας των Οθωμανών, δεδομένου της ομοιότητας - τρόπον τινά- με το σήμερα σε θέματα "κηδεμόνευσης της παιδείας", έχω να αποκαλύψω σε

όλους αυτούς τους κυρίους πως το κρυφό σχολειό, κατάφερε να μείνει πράγματι τόσο ακραία κρυφό, ώστε ούτε μέχρι και σήμερα δεν το έχουν πάρει χαμπάρι...

Στο σήμερα δηλαδή τί συμβαίνει θεωρείτε; Περιμένουμε να αποκτήσουμε τη γνώση της ιστορίας και της ταυτότητας μας από την κεντρική εξουσία; Από το "σύστημα" και από τα τηλεοπτικά κανάλια όπου τα εξουσιάζουν δήθεν σοφοί εθνομηδενιστές; Κρυφό σχολειό δεν είναι στις μέρες μας το διαδίκτυο; Απ' τη σελίδα του erimitic ξεκινώντας, με τις πολύ μικρές δυνάμεις του, μέχρι τις μεγαλύτερες ή κι όλες μαζί αθροιστικά;

Πόσες φορές δεν έχουμε όλοι μας διαβάσει μία διασταυρωμένη είδηση στο διαδίκτυο η οποία επίσημα δεν "συνέφερε" να προβληθεί από αυτούς ποτέ;

Δηλαδή τί αποδεικτικά στοιχεία με τόσο ζήλο ψάχνετε;

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που γύρναγε εκατοντάδες πόλεις και χωριά, μιλώντας για το "ποθούμενο", δηλαδή τη λευτεριά και ο πλούτος των μοναστηριών από Ρωμιούσνη, δεν είναι αρκετά;

Είναι αστείο. Αυτοί οι οποίοι αποδομούν την έννοια του έθνους, κατηγορούν για έλλειψη εθνικής συνείδησης τον Κλήρο. Μα, αν πραγματικά είχαν αυτή την έλλειψη εθνικής συνείδησης οι κληρικοί, τότε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σήμερα θα τους αποθεώναν. Να είστε βέβαιοι για αυτό.

Αν η επανάσταση γενικώς παρουσίαζε στα αλήθεια τα ψευδεπίγραφα χαρακτηριστικά τα οποία ισχυρίζονται, σήμερα θα ήταν αυτοί που θα την εορτάζαν πρώτοι.

Το κρυφό σχολειό είναι και σήμερα παρόν. Όχι μουσειακά απλώς, μα είναι ζωντανό, είναι στα μοναστήρια πάλι, είναι στα πεζοδρόμια, είναι και διαδικτυακό και σας αποδομεί.

Η έρευνα μου συνολικά ήταν πρόχειρη και περιγραφική, διότι στοιχεία υπάρχουν άπειρα, θα γέμιζα βιβλία. Ήταν γιατί όσα ακούμε ενίοτε προσβάλλουν τη στοιχειώδη λογική.

Είπα να ρίξω λίγο φως σε αυτό που κατακρεουργείτε και τελειώνοντας δεν ξέρω πραγματικά εάν υπάρχει αυτό που λέμε "τέλειο έγκλημα" όμως ακόμη και αν το κάνετε, ακόμη και αν υπάρχει, είναι μέχρι να γεννηθεί και ο τέλειος ο "επιθεωρητής" που θα σας ξεσκεπάσει.

erimitic (facebook/instagram/youtube)

